

## *Geloof u nog in het huwelijk?*



**“Geloof jij nog wel in het huwelijk?”**, wordt mij met enige regelmaat op verjaardagen en borrels gevraagd. Ik snap dat mensen mij dat vragen, gezien mijn werk als scheidingsadvocaat en -mediator. Maar, ik geloof zeker in trouwen en het op deze manier bezegelen van de liefde. Want daar gaat het in het leven toch om, de liefde en het vieren daarvan? Wel zou ik deze stap pas nemen als je elkaar goed kent. Dus niet ‘at first sight’, zoals dat tegenwoordig via televisieprogramma’s kan. Daar komen geheid ongelukken van, spreek ik uit professionele ervaring. Daarnaast zou ik goed over de zakelijke gevolgen van trouwen nadenken. Dat kan in mijn beleving prima naast alle romantiek.

Ik ben zelf nog recent in het huwelijksbootje gestapt met mijn grote liefde. Niet omdat het zonder boterbriefje minder gezellig is, maar het leek de kinderen leuk dat ook ik hun achternaam zou hebben en daarnaast zijn wij als gezin niet vies van een goed feestje. Het romantische eerste aanzoek van mijn man, vele jaren geleden op een buitenlands strand, leidde niet tot de ring. Dat kwam door mijn iets te zakelijke reactie, dat ik het een leuk idee vond maar we het dan over de huwelijkse voorwaarden moesten hebben. Vond hij niet romantisch. Hij ging daarop maar even zwemmen.

Wij maken hier nog wel eens grappen over. Mijn excuus is dan met terugwerkende kracht, dat toen nog de algehele gemeenschap van goederen bestond. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld omtrent aansprakelijkheden. Ik wist al vroeg dat ik naast advocaat ook ondernemer wilde worden, dus dat speelde door mijn hoofd bij dat eerste aanzoek. Het leek mij alleen daarom al verstandig om na te denken over huwelijkse voorwaarden.

Sinds 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen, tenzij je in huwelijkse voorwaarden iets anders regelt. Dat betekent dat alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk al gezamenlijk waren en de toekomstige bezittingen in die (beperkte) gemeenschap vallen. Eigen bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen buiten de gemeenschap. Is de onderneming al opgericht voordat je in het huwelijksbootje stapt, dan blijft die dus erbuiten. Maar, let op, daarmee is nog niet alles geregeld. Mogelijk moet je bij een echtscheiding toch ‘afrekenen’ vanuit jouw onderneming.

Ik begeleid gehuwden meestal bij het uit elkaar gaan, maar word in toenemende mate ook gebeld vóórdat er getrouwd en samengewoond wordt. Dan adviseer ik over de inhoud van huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst. Ik juich dat toe. Daarnaast is het een leuke afwisseling van de scheidingspraktijk en geeft het mij de kans deze eerste column positief te beëindigen; ***ik geloof als scheidingsadvocaat zeker in het huwelijk en wens u een liefdevolle decembermaand toe.***

*Manon Renken,  
Advocaat & Mediator*

**De Familiekamer**

Advocaten & Mediators

Hoge Rijndijk 16  
2382 AS ZOETERWOUDE

*(met spreeklocaties in  
Leiden en Den Haag)*

Telefoon: 071-5126050  
E-mail: [info@defamiliekamer.nl](mailto:info@defamiliekamer.nl)

*Spreeklocatie Leiden:  
Rijnsburgerweg 159*

**[WWW.DEFAMILIEKAMER.NL](http://WWW.DEFAMILIEKAMER.NL)**